

Jaarverslag 2015 Walmolen

Tellerstanden

1 januari: 048039

31 december: 349638

Het aantal omwentelingen in het jaar 2015 bedraagt 301599, waarmee het streefgetal van 240000 op jaarbasis ruim is gepasseerd.

Molenaars en maalwind

Dat aantal van 301599 danken we aan gunstig weer. Een waarheid in molenland luidt immers dat de molenaar van de wind leeft.

Daarbij moet wel bedacht worden, dat de molenaar zelf onmisbaar is.

In 2015 werd de Walmolen bediend door de molenaars Marc Harmsen, Bert Rietdijk, Hendrik Jan Tiemes en Anton Westerveld.

Bert en Hendrik Jan werden bij hun werk op de molen vergezeld - en geassisteerd- door hun echtgenote.

Emiel Kuster was in 2015 als molenaar in opleiding betrokken bij de Walmolen.

Op 23 januari 2016 legde hij de proef af en werd daarmee bevoegd Doetinchems molenaar.

Dit team slaagde er in, de Walmolen op dinsdag, woensdag, vrijdag en tweewekelijks op zaterdag voor het publiek open te stellen. Naast de reguliere openingstijden zijn er min of meer bijzondere dagen, waarop de molen open is.

In 2015 was dat het geval op:

13 februari - Prins Carnaval "miek de möl an de draey"

14 februari - carnavalsoptocht

9 mei - Nationale Molendag

12 september - Monumentendag

14 november - intocht Sinterklaas

Dat de molenaar afhankelijk is van de wind blijkt ook hieruit, dat op een aantal dagen niet gedraaid werd, omdat er geen maalwind was of omdat de wind zo krachtig was dat draaien niet verantwoord was. In het laatste geval speelt een rol dat de Walmolen onbelast, in vakjargon: "voor de Prins", draait en bij harde wind aan de haal kan gaan. Op zulke dagen kan de molenaar kiezen tussen de tijd doden met koffiedrinken of vroeg naar huis gaan.

Vlagvertoon

Op bijzondere dagen, zoals hiervoor aangegeven, werd de molen “mooi gezet”. Dat betekent dat er vlaggetjes in de wieken worden aangebracht.

De carnavalsvereniging verraste ons met een set nieuwe vlaggen, uiteraard in de bij carnaval passende kleuren. Daarmee kunnen we weer een aantal jaren vooruit. Deze geste van “De Umdraeyers” wordt zeer gewaardeerd.

Het vlaggenbestand kreeg ook een stimulans toen de onvolprezen Jan Aaldering van de gemeente Doetinchem een nieuwe vlag in de kleuren geel-wit-blauw liet bezorgen.

Ook bij andere gelegenheden werd gevlagd. Maar dan in de kleuren rood-wit-blauw, op daartoe geëigende dagen voorzien van de oranje wimpel.

Dat was het geval op:

27 april – Koningsdag

de avond van 4 mei - Dodenherdenking

5 mei – Bevrijdingsdag

Bezoek

Eén van de aardige taken van een vrijwillig molenaar is het ontvangen en rondleiden van bezoekers. Een niet helemaal nauwkeurige, maar toch tamelijk betrouwbare telling wijst uit, dat we in 2015 ruim 600 gasten mochten begroeten. Weliswaar iets minder dan in het voorgaande jaar, maar toch een aantal om redelijk tevreden over te zijn. Dat stimuleert ons om de molen ook in volgende jaren weer voor het publiek open te stellen. De Walmolen is dan ook een beeldbepalend gebouw in het stadshart van Doetinchem. In het getal van 600 zijn zowel individuele bezoekers als groepen meegeteld. Bij groepen bezoekers, waarvoor afspraken gemaakt kunnen worden, ook buiten de gepubliceerde openingstijden, valt te denken aan schoolklassen. Maar ook familiefeestjes lenen zich wel voor een molenbezoek. De molenaars wijzen hun gasten stevast op het gastenboek. Dat levert aardige reacties op.

Enkele voorbeelden:

- Ik, Theo de 3e, heb als 37^e prins van Leutekum de eer, de molen te laten draaien en daarmee het startsein te geven voor het Carnaval 2015.

– This is great things from the past. Thank you very much for gathering (?) this for the new generation.

- Een midweek in Stroombroek. Vandaag met de kinderen naar de molen. Een enthousiaste, leuke en leerzame uitleg gehad!

- Schitterende molen! Prachtig uitzicht en een vriendelijke ontvangst.

– Super om te zien. Iets om heel zuinig op te blijven.

– Es ist toll, mal eine Mühle von innen gesehen zu haben! Danke!

- Interessante uitleg; we zijn onder de indruk van het fantastische molensysteem.

– Machtig mooie techniek. Blijf vooral draaien!

- Prachtige molen met een mooie uitleg! Een molen waar Doetinchem trots op mag zijn. Bedankt!

- Evy vond het kei leuk en papa ook.

– Anika, Ilka & Thomas danken für die interessante und spannende Mühlenführung.

– Wat een leuke molen. Terug in de tijd. Fantastisch cultureel erfgoed. Bedankt, meneer Molenaar!

Onderhoud

De naam van Jan Aaldering is al genoemd. Hij houdt de vinger aan de pols en weegt nauwkeurig tegen elkaar af, wat technisch noodzakelijk en wat financieel haalbaar is. In het afgelopen jaar zijn onder andere stellingdelen vervangen, omdat bezoekers en molenaars risico's zouden kunnen gaan lopen. En hij verraste ons met een demonstratie maalkoppel.

Zelhem, februari 2016

Anton Westerveld, vaste molenaar.

